

Beste leden van de Honderdmorgen,

Op een mooie eerste zondag in de herfst schrijf ik dit Bericht van het bestuur. Buiten de lage stralende zon, wat gele bladeren, de tuinen vol fruit en dahlia's. Oogsten en opbrengst verwerken, de herfst is een tijd van verzamelen en reflectie. Ik houd ervan! [Ondertussen twee weken verder, na wat aanvullingen in de tekst, en het is grijs, regenachtig, de bomen al zoveel geler...]



De herinnering aan een geweldig feest Jazz in Moestuin leeft nog. Muziek, bloemen, eten en drinken, goed gezelschap. Positieve berichten bereikten mij, voor, tijdens en na afloop. Dankzij de inzet van heel wat tuinleden, en de aanwezigheid van ieder tijdens het feest, kwam iets unieks tot stand. Dank jullie wel! En... voor herhaling vatbaar, dus dat gaan we doen (wat ons betreft). Ook zullen we het feest tijdens de bestuursvergadering van 5 november evalueren om te kijken wat volgend jaar beter of anders kan. Heb je daarover wat op te merken of gewoon een goed idee, dan houden we ons aanbevolen.

Het bestuur gaat aandacht besteden aan het goed inrichten van de **tuinronde-proces**, het moment een aantal keren per jaar waarop terreincommissie met bestuur een rondje maakt om te kijken of de tuinen goed worden onderhouden door de leden. Wat nu nog mist, is dat we het goed vastleggen wanneer het nodig is om een lid aan te spreken op het tuinonderhoud, en dat we ook willen weten van het tuinlid hoe hij/zij het tuinonderhoud gaat verbeteren. Dit is nodig, ook omdat, als de grens bereikt is, we dan gefundeerd besluiten willen kunnen nemen.

Verder is het noodzakelijk dat we de **terreincommissie** gaan versterken en mensen koppelen aan specifieke taken (groen of storing). Jan Asman heeft zich jaren en jaren actief ingezet en heeft aangegeven nog enkele klussen te willen oppakken, maar niet meer dan dat. Jan, van harte bedankt!

We zijn samen onze vereniging en floreren bij de inzet van de leden. Dus doen we bij deze een **oproep aan jullie** allen voor versterking van de terreincommissie, met name voor de groene club (tuindagen, terreinonderhoud). Meld je in oktober/november bij het bestuur! Het bestuur wordt gevormd door Riet, Hans, Peggy en ondergetekende.

Sjef, Peter en Hans hebben zich ondertussen bereid verklaard de storingsop zich te willen nemen, de 'storingsdienst' voor kwesties als slot van de poort/pomp/lichtvoorziening en dergelijke. Fijn dat we dit zo snel hebben kunnen regelen! We zullen hun telefoonnummers op het prikbord hangen in het clubhuis, evenals de telefoonnummers voor andere calamiteiten (als vernieling inbraak ed). Natuurlijk kan je ook onderstaande telefoonnummers in je telefoon opnemen zodat je altijd iemand van de **storingsdienst** kan bellen:

Sjef van der Kallen 073-6420146

Peter van Boxtel 073-6212634
Hans Boschman 073-6220753



Jaarlijks de tuin bemesten, dit is ook in de tuinregels terug te vinden. We gaan voor geïnteresseerden **gezamenlijk biologische champignonmest bestellen** om aan het eind van de winter op de grond aan te brengen, die je vervolgens ondiep in de grond kan bewerken. Het jaar daarop kunnen we variëren en dan bijvoorbeeld biologische koemest bestellen. Zandgrond wordt het beste bemest aan het eind van de winter, kleigrond in de late herfst. Het leuke van champignonmest is dat na regen en zonneschijn in het voorjaar champignons uit eigen tuin kunnen worden gegeten! Hierbij dus alvast de aankondiging. In november zullen we inventariseren wie mee wil doen. Een grote partij champignonmest is erg goedkoop, dus dat hoeft geen belemmering te zijn.

Het clubhuis wordt steeds leuker! Er hangt een kandelaar en bimbam klok, er staat een mooie kast en ook liggen er kleden op de vloer. In de winter gaan we ermee verder. Voor wat de kleden betreft, graag voeten vegen voor je de ruimte betreedt en niet met vieze schoenen over de kleden lopen. Dat zou jammer zijn.

Tot slot zullen we het nieuwe seizoen officieel starten met de Algemene LedenVergadering. De datum zal in november bekend gemaakt worden. Wat we wel al weten dat we het deze keer de derde vrijdagavond in maart, op **21 maart 2013**, willen doen en daarbij een oude traditie (vanuit de oude locatie Deuteren) in ere herstellen: ALV, borrel en muziekje, en niet te vergeten een TOMBOLA!!

Tombola
met mooie prijzen

Hartelijke groet van het bestuur,

Pauline

A.s. zaterdag 19 oktober laatste tuinwerkdag van dit seizoen! Komt allen!
Vanaf 9 uur koffie, om 9.15 uur uitleg klussen, aan de slag tussen 9.30 en 12.30 uur.