

Beste Tuinvrienden

Om te beginnen een gedicht van Jan Elburg:

Stadgenoot

Hij is het licht vergeten
En het gras vergeten
En al die kleine levende kevertjes
En de smaak van water en het waaien.

Hij is de geur vergeten van hooi
En de grijze vacht van de schapen
De varens, de omgelegde aardkluiten

Zijn binnen is geen nest, zijn buiten
Geen buiten zijn tuin een vaas

Hij is ook
De bliksem vergeten de rauwe
hagel op zijn voorhoofd

Hij zegt niet: graan meel brood
Hij ziet de vogels niet weggaan
En de sneeuw niet komen

Hij zal bang en verongelijkt dood gaan.

De scheiding

Op onze prachtige nieuwe website, www.de100morgen.nl, (met dank aan Sabine van Rijn), de moeite waard om te bezoeken, staat een stukje over kort over de scheiding tussen de twee locaties. Mochten jullie die nog niet gelezen hebben dan in het kort een beschrijving van dit proces: Het huidige bestuur en enkele afgevaardigden van de locatie aan de Vlijmenseweg, hebben na een paar onderhandelingsgesprekken een overeenstemming bereikt over de definitieve scheiding. Het bleek dat iemand was gelukkig met twee locaties onder een bestuur, het werkte niet. De locatie aan de Vlijmenseweg behoudt de naam: "Volkstuinvereniging Deuteren", de locatie bij het JBZ krijgt de naam "De honderd Morgen". We wensen de leden en het nieuwe bestuur van Volkstuinvereniging Deuteren succes en veel tuinplezier.

Bezoek

Afgelopen zomer kreeg ik bezoek van meneer vos (of mevrouw vos) in mijn moestuin, die op zoek was naar.. Meneer Vos keek even opzij mijn richting; ik zat te wieden. Meneer Vos liep weer door op zijn gemak met een soort van uitstraling: "Had U iets mevrouw?" Ik was zeker verrast, doch vos liep weer door, maakte zijn rondje in onze moestuin. Buurtjes Peggy en Riet waarschuwde ik en ja, even later liep meneer Vos weer terug onze richting op en liep naar de sloot. See You! Een spannende gewaarwording, net zoals de buizerds die tegen de avond komen zweven en roepen.

Onkruid (bestrijden)

Kijkend in onze tuinen is er het afgelopen seizoen veel onkruid ontstaan. Na een flinke plensbui groeit het dankbaar en welig. Als je er een aantal weken niet bent, is het niet meer te overzien, wat heel jammer is. De tip voor komend jaar is dan ook hou je tuin bij (zo goed als het gaat).

Wat te doen in onze tuinen in deze komende wintermaanden?

Het werkboek bij van Peter Bauwens zegt:

- Haal de laatste pompoenen binnen voor de eerste nachtvorst. Leg ze gewoon in huis als eetbare decoratie.
- Breng zoveel mogelijk organisch materiaal aan op de lege percelen in de tuin. Bladeren enz stro, alles wat bruikbaar is om je grond te beschermen tegen de gure weersinvloeden. Een soort ruwe compost wat je in het voorjaar eronder kunt werken.
- Stukjes groenbesters licht onderwerken.

Recept

Het meest succesvolle recept van deze maand: Pompoensoep

Snijd pompoen,prei, champignons en knoflook in stukjes en stooft ze in olijfolie. Groentebouillon toevoegen en een beetje kerrie. De soep pureren en garneren met veel peterselie en geraspte kaas.

Snoeien

Snoei nu de bessenstruiken terug, op 2/3 van de nieuwe groei van het afgelopen jaar. De frambozen en bramen de takken afknippen tot op de grond. (Laat hier de nieuwe scheuten laten staan).

Op vochtige grond is het verstandig om winterbewaargroenten zoals wortels, prei,bieten en koolraap te oogsten en op een stukje droge groend op te slaan en af te dekken met stro.

Tijd om fruitbomen te planten

Plant zoveel mogelijk verschillende rassen: vroege oogstappels, middentijdse en late.

Liefst voor de echte winter, zodat ze in het voorjaar stevig vaststaan in de grond.

In februari begint dan de wortelgroei.

Tip voor een mooi Winterbeeld

Laat oude halfvergane groenten, oude bloeistengels en plantenresten gewoon in de tuin staan.

Ze verteren te plaatse, zitten vol voedsel voor de dieren in de tuin, vormen een windbreking en geven prachtige tafereelen wanneer straks alles bevroren wit is.

Laatste nieuws

Momenteel zijn er mensen die hun tuin (of de helft-) doorgeven aan anderen en we zijn dus benieuwd naar onze nieuwe moestuinburen: succes alvast met jullie start!

Vergeet niet wat bollen te planten

Niks is zo mooi dan in het voorjaar beginnen met de tuinwerkzaamheden terwijl er al narcissen en tulpen bloeien in je tuin. Zo laat in het seizoen kun je vaak nog wat afgeprijsde bollen kopen. Dat kun je met uitbundige kleurcombinaties doen, maar ook ingetogen. Alleen wit of alleen purperen tulpen bijvoorbeeld.

Ook sier- alioms kunnen nu nog geplant worden, met een prachtig resultaat in juni. Het is mogelijk om verwilderingsbollen te poten. Wilde hyacinten, sneeuwkllokjes, botanische tulpjes. Als de grond geschikt is komen ze elk jaar terug.

Mededelingen

- De jaarvergadering: zet alvast in je agenda: de laatste zaterdag van maart 2013 is er weer een algemene ledenvergadering. Belangrijk om daarbij te zijn nu we gaan starten met een nieuwe vereniging. We rekenen op ieders inzet. Plan deze datum alvast in je agenda. Jullie krijgen daar nog meer informatie over.

- Mest: degene die mest besteld hebben, zullen een dezer dagen een zak op hun tuin vinden. De kosten worden verrekend met de nieuwe jaarrekening (tuinhuur en lidmaatschaps) in het nieuwe jaar.

- Op de valreep nog een tip van Peggy: niet spitten.

Groeten Anna en Riet

(met dank aan Jantien voor de lay-out van de nieuwsbrief)

