



Nieuwsbrief April 2012

Beste Tuinvrienden

De Wisseling van de seizoenen
Brenge net als de komst
Van de geliefde voorspoed
Het sterven van het lichaam
Wekt de lamp van het hart tot leven

Door het lachen van de bliksem
Is de wolk in tranen
Door het huilen van de wolk
Barst de tuin in lachten uit.

Roemi (1636)
Perzische Mysticus

Druk.. gedoe!

Na de euforie van de warmste maand maart sinds mensenheugenis, zijn we weer even terug bij af. Uniek; half maart stonden verschillende mensen bij ons op de tuin in hun hemd en met opgerolde broekspijpen te spitten.
Het is fris en er wordt weer nachtvorst voorspeld. De bloesems aan de bomen houden hun adem in. Na de forse regenbui van vannacht zie je dat de planten na deze droogteperiode vollopen. Tjarco maakte me erop attent dat er ter hoogte van mijn tuin wel vijftig bronstige brommende padden zich aan het verlustigen waren. Ze zaten op een hoop. Een orgie was het. Lange slierten kikkerdril. Onder het zacht frisse groene loof van een engelwortel aan de slootrand, zit een eend te broeden. Ze zat daar zo vredig onder een zacht groen gebogen gewelf. Het leek wel een hut.

Gister vertelde ik mijn tuinbuurvrouw Riet dat ik door mijn huisarrest afgelopen week (want gevallen, nu gekneusde ribben) - het drukke gedoe rondom mijn huisje heb gade geslaan. Vogels, meesjes die met het mooie weer zelfs mijn stek invlogen- per ongeluk- op zoek naar wol en aanverwante artikelen want nestenbouw! moet geschieden!(Ja, genoeg materiaal hier binnen birds!) En er hingen nog resten ruwe wol aan takjes achter op mijn plaatsje en dus.. zelfs kauwen klauwden naar het zachte spul. Steeds met zijn tweeën..: pa en moe? Moe en dan pa op de uitkijk? Ik woon midden in de stad en dezelfde week zaten studenten zich te laven bij een plaquette , middenin onze hof met deze tekst: 'Slenteren terwijl de lucht kleurt en wij elkaar goededag! wensen. Toen ik weer keek waren ze weg..' Ondertussen is de avondlucht rood gekleurd en is de lentetijd aangebroken

Nu terug naar onze moestuin: de koude weken in februari toen er sneeuw en ijs lag: ook toen was het mooi daar, maar koud! Ik was even uit de bus gestapt vanuit het Vughtse, en zag sporen van konijnen, hazen die voorheen alsmaar graafden naar wortels toen de grond nog zacht was. Witte kuiltjes waren het nu geworden. Even later terug in de bus gestapt die goddank warm was. In het najaar kreeg ik een boek aangereikt: 'Met mijn tuin in de wolken'- bijeen gebracht door Ann R. vander Loeff met foto's van Marijke Heuff 1982. Waar een uitspraak er voor mij eruit springt: *"Ik houd van mijn tuin op een hevige manier, als van een dierbaar mens, en net als een dierbaar mens kan ze me irriteren."* M.H. -N. Volkstuinen en andere privé-tuinen worden bekeken en geïnterviewd door Vander Loeff, het is zeer de moeite waard het in de hand te nemen.

Nu naar onze Moestuin de Honderdmorgen: het prachtige bord aan het hek verwelkomt ons, plus het stukje geschiedenis uit het Deuterse, de andere wijk aan de overkant. Het Nieuwe ziekenhuis heeft zich gesetteld met de geluiden die daar bij horen: de Ambulances met sirene. Zullen we daar aan wennen? Ik denk het. Aan de andere kant van onze dijk ontwikkelt zich een natuurgebied die zeer zeker andere vogels zal aantrekken, ander gedierte en planten.

Advies uit het werkboek van Peter Bauwens en K.K.

"April lijkt al helemaal lente. Licht, zon en langere dagen maakt dat alle gewassen flink groeien. Houd meteen ook het jonge onkruid onder controle."

Zaai nu de blauwschokkers; je kunt kiezen uit hoge of lage rassen.

De tomatenplantjes op de vensterbank kun je opnieuw uitplanten in een eigen potje van 5 cm, zodoende kunnen ze individueel opgroeien.

Prei kun je buiten uitplanten.

Andijvie zaaien: dicht zaaien als snijgroente of uitplanten als individuele planten.

Op de vensterbank voorzaaien: artisjok, kardoer?, pompoen, komkommer en courgette (nb 1 zaadje per potje.).

Koolraap zaaien. Een beetje gekke oude groente, maar ze kunnen de gehele toekomstige winter blijven zitten.

Tradities

Over het voeden van de aarde

De tradities van het volkstuingebeuren, zijn aan het veranderen.

Waar vroeger orde en netheid en must was en er elk jaar grote hopen stalmest in de grond gewerkt werden voor de tuin, die toen ook meer een productietuin was. Dat is voor sommige nog steeds zo.

Zijn er nu ook steeds meer mensen die de tuin zien als een oord om te recreëren, en de opbrengst is mooi meegenomen.

Toch moet wat je van de aarde neemt ook weer terug gegeven worden, anders pleeg je op den duur roofbouw. Het zijn gouden beproefde wetten.

Dat teruggeven kan op vele manieren.

Op de locatie van de Honderd morgen doen we dit op een milieu -vriendelijke manier.

Op de eerste plaats door je zelfgemaakte compost.

Waar je alle groenten en fruitresten, ongebleekt versnipperd karton, eierschalen, theebladeren en koffiedrap in kunt recyclen, en natuurlijk al tuinafval.

Ook houtassen, koemestkorrels, beendermeel, zeewierkalk, en ecologische mestkorrels.

Als je oude stalmest kunt bemachtigen bij een ecologische boer is dat ook een optie, in deze mest zit stro, dat voedt de grond ook.

Ook groenbemesting en niet te vergeten wisselteelt.

Maak elk jaar een plan, zet bijv. Aardappelen niet twee jaar op dezelfde plek.

Zo draag je zorg voor een optimale kwaliteit van de bodem.

Wat je erin stopt krijg je terug!!

Mededelingen

De Tuinwerkdagen

23 juni

1 september

Noteer ze alvast in je agenda.

Groeten Anna en Riet